

## **Jan van der Munnik**

Zijn naam is Jan  
Begin de oorlog  
Was hij 15 jaren jong  
Zijn school moest sluiten  
Van de Duitsers  
Toen zijn verzetswerk  
Echt begon

Hij meldde zich  
Wel zelfverzekerd  
Bij de landwacht  
Waar goed gedrag niet geldt  
Maar in dit hol  
Van de leeuw  
Ontpopt hij zich als held

In uniforms  
Met andere namen  
Pistolen en geweren  
Deed hij zijn werk  
In het verzet  
Gevaar kon hem niet deren

Lang ging het goed  
Tot Veenendaal  
Uit de hand gelopen  
Heeft hij toen  
Al zijn werk  
Met de dood moeten bekopen

Wij herdenken nu  
Niet voor niets  
Deze bijzondere man  
Zijn leven  
voor onze vrijheid  
Wij zeggen 'Dank u, Jan'

*Voorgedragen tijdens de herdenking op 22 november 2014, geschreven door Jenny Evendijk*