

Nooit meer nacht

Blauwe lucht weerspiegelt jouw dromen
Verleden, verlangens, maar geen vrees
Je zag op Hem, Hij die verrees
Bij Wie je thuis mocht komen

Roze gloed erkent jouw kracht
Kleur van trouw en vrede
Werd gehoord in jouw gebeden
Nu is het nooit meer nacht

Oranje tot in het laatste uur
"Leve de koningin!"
't Was het einde van het begin
Al was dit van korte duur

Rood was het einde van jouw dapper bestaan
Drukkende duisternis zou verdwijnen
De gouden zon mocht gaan schijnen
Door jouw moed kunnen wij gaan

Nu mag je in 't hemelhuis verkeren
Door gouden straten lopen
En wij, wij blijven hopen
Dat jouw naam zal resoneren

Blauw - roze - oranje - rood
Omringd door een randje hemels goud
Met het opgaan van de zon
Denken wij aan jou

Voorgedragen tijdens de herdenking op 22 november 2014, geschreven door Jorinde Lukasse